



De Voortsche Dwaes

Ik heb de eer het u te vertellen
Verwacht van mij geen zotteklap
Ik die het u vertelt in rijm
De dichter met de narrenkap

Want ik stel u heden Voortsch
Een bier zo goed.....
Te Dwaes voor woorden
Dit bier is klaar om te worden geproefd
Bestemd om te reizen naar verre oorden

Het bier waar Voorthuizen trots op is
Een bier dat zo bijzonder smaakt
Ambachtelijk en met liefde gebrouwen
Een bier dat u van binnen raakt

De Voortsche Dwaes is vanaf nu zijn naam
Aan u de eer het met ons te delen
Ter degustatie en vertier
En voor het smeren van de kelen

Zegt het voort.. zegt het Voortsch
De Dwaes is zojuist geboren
Laat dit bier een ieder proeven
Of laat ze er minstens veel van horen

*Marti Jansen
dichter/schrijver*